



Nieuwsbrief van het koninklijk handboogschuttersgilde  
Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg

25 april 2023

Dinsdagavond 25 april waren ook de gildezusters welkom op de gildeavond: het was ZUSTERAVOND. Altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten, bij te kletsen en gezellig een spelletje te spelen. De uitnodiging belooft een prettige avond, want Bibberbas is ook uitgenodigd!



Maar er gebeurde die avond nog iets heel bijzonders. Theo had een pakketje ontvangen en dat zou hij deze avond, ten aanschouwen van alle aanwezigen, open maken. Lees hieronder het relaas.

## **Een koningsschild komt weer thuis.**

*Het gilde bezit een rijke gildeschat, die vanaf het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw, toen het gilde 'ingeslapen' is, tot aan het weer actief worden in 1967 bij de familie Donders berustte. Bij de overdracht toen ontbrak er echter één koningsschild: dat van Christiaan Nouwens. Het was wel bekend van een oude foto, maar moet al voor 1920 verdwenen zijn, want dan komt het niet voor in een beschrijving van de schilden van het gilde voorzien van een familiewapen, gepubliceerd in 'De Nederlandsche Leeuw'. De schrijver heeft ze in dat jaar gezien op een tentoonstelling tijdens een folklorefestival in Tilburg.*

*Koning Christiaan of Corstiaen Nouwens was ook al bekend van de vermelding van zijn naam met het jaartal 1660 van zijn koningschap op een glasraam, dat nog in 1724 in de oude schuurkerk van Tilburg te zien was. Het meest waarschijnlijk betreft het de Corstiaen die op 31 december 1632 gedoopt werd als zoon van Corstiaen Corstiaen Nouwens en Yda van Eethen. Hij is uit de archieven ook bekend als lakenkoopman en hij is vóór 1667 gestorven, het jaar waarin zijn weduwe Petronella Colen hertrouwde.*

*Al die tijd was onbekend waar het schild gebleven was. Twee oplettende personen van buiten het gilde maakten ons opmerkzaam dat een zilveren schild, dat best wel eens van ons zou kunnen zijn geweest, in Enschede ter veiling werd aangeboden. Dat bleek helemaal juist te zijn: het was het schild van Nouwens! De startprijs was redelijk dus we besloten op het kavel te bieden. En met succes. Alleen de uiteindelijke prijs viel toch wel een beetje tegen. Maar het gilde had die er graag voor over om een opmerkelijk stukje historisch Tilburgs cultuurgood weer thuis te brengen.*





Het kavel bevatte twee stukken. Behalve het schild van Christiaan uit 1660, was er ook nog een zilveren servetring met daarop de afbeelding van de gouden koets en het wapen der Nederlanden met de tekst: "Je maintiendrai".



En dan is het tijd voor de echte "wedstijd"! BIBBERBAS



In de rustpauze die was ingelast werden de prijzen van de wintercompetitie uitgereikt door de keizer. Het team dat het beste had gescoord was dat van Eduard en Willem.



Die wedstrijd gaat natuurlijk wel ergens om! Een lichtgevende prijzenkast!



Gerard was de grootste verliezer en mocht als eerste kiezen. En de winnaar... natuurlijk Charlotte. Dank je wel commissie!



Gerda

